

JOURNAAL DE DONK

December 2020

Beste Lezers van het Journaal,

Aan mij de eer om het voorwoord te schrijven voor het laatste Journaal van het jaar 2020, dat vonden ze wel iets voor mij....



Tja, waar zullen we het dan over hebben? Corona is het onderwerp waar het in de media constant over gaat. Uiteraard gaat het in December ook over de feestmaand met Sinterklaas, Kerstmis en de jaarwisseling. Allemaal dingen die nu lastig zullen zijn om te vieren. Funshoppen in de winkels is nu niet handig, dus cadeautjes moeten online worden gekocht. Maar kunnen we wel pakjesavond vieren of met z'n allen onder de Kerstboom zitten? Allemaal zaken waar we het antwoord nog niet op hebben en voor iedereen de nodige consequenties heeft. Maar goed, we gaan er samen toch iets van proberen te maken. Ik hoorde al geluiden dat Sinterklaas zijn opwachting zal maken op De Donk en de "Kerstcommissie" heeft al mooie versieringen gekocht om De Donk sfeervol aan te kleden. Uiteraard zal er een lekker Kerstdiner worden geserveerd en zo proberen we er samen maar het beste van te maken. Met een oliebol en champagne gaan we dan 2020 uitluiden en kunnen we hopelijk in 2021 weer vooruitkijken naar een nieuw jaar.

Verder leek het mij leuk om mezelf eens voor te stellen. Ik zit aan de receptie bij De Donk, maar niet iedereen kent mij natuurlijk even goed. Sinds april 2019 werk ik bij Surplus en zit ik afwisselend aan de receptie op Centrum (Leuvenaarstraat in Breda) en op De Donk. Voor die tijd heb ik 19 jaar gewerkt bij Rabobank Breda, maar in verband met boventaligheid een nieuwe baan moeten zoeken. Receptioniste bij de Rabobank is natuurlijk wat anders dan bij een zorgorganisatie, maar het bevalt mij heel goed. Geen dag is hetzelfde en juist die afwisseling in werkzaamheden, maakt het leuk. De locatie Centrum is natuurlijk veel groter en is het lastiger om iedereen te kennen. Op De Donk is het kleinschaliger en ken ik inmiddels wel de meeste bewoners en collega's. Het persoonlijk contact vind ik erg belangrijk en tevens ook het leukste van mijn vak. Waar ik wel moeite mee heb, is afscheid nemen. Soms heb je toch een band met iemand opgebouwd en is het verdrietig als deze bewoner sterft en je ook deze familie niet meer treft. Het hoort bij het leven, maar het is wel confronterend. Wat mijn thuissituatie betreft: ik ben getrouwd met Anton en wij wonen in Etten-Leur met onze twee zonen Marijn (16 jaar) en Jouke (13 jaar). Mijn moeder van 86 jaar woont nog zelfstandig in Etten-Leur dus dat is fijn. Naast mijn werk bij Surplus heb ik thuis natuurlijk de nodige werkzaamheden met twee pubers en het huishouden. Om aan mijn beweging te komen probeer ik zoveel mogelijk te fietsen en geniet ik van de mooie route van Etten-Leur naar Ulvenhout. Verder wandel ik graag en als het mogelijk is, ga ik nog een of twee keer per week naar de sportschool. Tuinieren, lezen, koken en bakken vind ik ook heerlijk als ontspanning dus ik verveel me niet gauw en een dag heeft dan ook vaak te weinig uren voor mij. Kortom, dit is een beetje in het kort wie ik ben. Als laatste nog even een toelichting op mijn 'moeilijke' naam. Geryos komt van de samenvoeging van mijn beide ouders "Gerda" en "Jos".

Ik wens iedereen, ondanks de beperkingen waar we mee moeten dealen, een fijne Decembermaand met wat licht, warmte en gezelligheid. Aangezien het mij leuk lijkt als we dit voorwoord door steeds een ander laten schrijven, wil ik nu het stokje overgeven aan Jessica Lensvelt.

Hartelijke groeten, Geryos



Bericht van de Sint

Eindelijk zijn Sinterklaas en zijn Pieten in Nederland aangekomen.
Het was een spannende tocht om van te dromen.
Helemaal uit Spanje met die goeie, oude stoomboot,
met te weinig steenkolen, dat was wel serieuze nood.
Sinterklaas zei onderweg bezorgd tegen Hoofd-Piet die binnenliep,
"100 jaar geleden konden we niet komen vanwege de Spaanse griep.
De mensen weten dat niet meer, maar ik nog wel.
Ik wil in Nederland mijn verjaardag vieren ondanks mijn oude gestel."
Maar omdat Sinterklaas en zijn Pieten helemaal uit Spanje zijn gekomen,
Moesten ze eerst in quarantaine en hebben daarvoor de tijd genomen.
Maar liefst 10 dagen hebben ze binnen gezeten,
terwijl de bezorgdienst zorgde voor het eten.
Toch vond Sint dat niet zo heel vervelend.
Hij vond het zelfs wel een beetje helend.
Nu is hij immers fit en goed uitgerust
en kan hij weer aan de slag vol levenslust.
Voor de Pieten was het een stuk lastiger om binnen te zijn,
die haalden kattenkwaad uit en andere gein.
Toch hebben ook de Pieten de tijd goed besteed
en nagedacht hoe het Sinterklaasfeest kan worden ingekleed.
"Wij gaan het dit jaar allemaal anders doen", zegt Hoofd-Piet,
"want grote feesten kunnen immers niet."
Het motto van dit jaar is: **Klein en fijn**.
Net zoals vroeger en dat zal geweldig zijn.
Op de scholen in de klas gaan we Sinterklaasfeestjes vieren,
daar gaan we dansen, zingen en plezieren.
En verder doen we piepkleine feestjes bij de mensen thuis.
We maken de kinderen blij met cadeautjes en snoepgoed binnenshuis.
Sinterklaas heeft ook nog wel een goede raad:
"Mensen wees voorzichtig binnen en ook op straat".
Hou vol, voor jezelf, voor je oma, de verpleegkundigen, je vrienden en de buurman.
Mijn mooiste verjaardagscadeau is als het volgend jaar weer anders kan.



Wist u dat?

- De Gluur-Piet bij De Donk gezien is?



- Op 24 november was het echtpaar Van der Lee 65 jaar getrouwd. Hiep Hiep Hoera!! Ze hebben iedereen getrakteerd op een heerlijk gebakje. Nogmaals gefeliciteerd!



Puzzel

G	O	Q	S	F	V	T	Y	I	T	D	N	S	C	O
O	Q	G	A	R	P	A	B	L	Q	A	P	Q	W	G
L	L	S	A	M	V	P	E	H	W	E	F	K	N	G
I	K	E	L	I	U	G	Z	F	P	N	P	E	B	F
E	E	J	K	J	U	N	L	G	E	E	E	I	K	O
B	R	T	R	T	R	I	Y	S	O	O	P	Z	E	T
O	S	H	E	E	W	S	A	B	T	H	E	U	R	A
L	T	C	T	R	E	S	D	H	E	C	R	M	S	A
C	M	I	N	E	R	A	K	R	L	S	N	T	T	I
X	I	L	I	M	K	R	D	K	T	Q	O	S	B	T
H	S	T	S	U	T	R	N	B	S	M	T	R	A	A
Y	T	S	V	B	H	E	Q	N	I	X	E	E	L	A
D	K	R	N	I	T	V	W	A	M	W	N	K	P	I
N	K	E	M	C	A	D	E	A	U	S	J	Q	T	N
R	K	K	D	D	H	C	H	A	M	P	A	G	N	E



cadeaus
kerstlichtjes
mijter
pepernoten
taaitaai

champagne
kerstmis
mistletoe
schoen
verrassing

kerstbal
kerstmuziek
oliebol
sinterklaas
vuurwerk

Herinneringen ophalen met heemkundig museum Paulus van Daesdonk

Weet u het nog; dat u de koffie moest malen in de koffiemolen? Of dat het strijkijzer werd opgewarmd op de plattebuiskachel? Hebt u de schone was nog 'op de bleek gelegd' of "Reckitts" blauwsel bij de was gedaan? Op school leerde je schrijven op een lei met een kroontjespen en thuis luisterde je met het hele gezin naar hoorspelen op de radio.

We halen graag herinneringen op! Het heemkundige museum Paulus van Daesdonck uit Ulvenhout helpt ons een handje daarbij. Zij lenen ons telkens een mooie themakoffer, gevuld met oude spullen die vroeger gebruikt werden. Bij het zien van die oude spullen komen de mooie verhalen meteen los en is de herkenning groot.

Joke van Baal, vrijwilligster van het museum, zorgt hier telkens voor. Ook vult zij altijd de grote vitrine kasten in het Binnenhof. Hartelijk dank daarvoor!



Algemene informatie

Geestelijke verzorging

Wanneer een bewoner de ziekenzalving/ziekenzegening ontvangen wil, dan graag contact opnemen met Netty Bastiaansen, die dit dan regelt.

Netty kan ook ingeschakeld worden wanneer bewoners zitten met zingeving-, levensvragen en/of spiritualiteit gerelateerde zaken.

Netty kunt u bereiken via:

✉ n.bastiaansen@casema.nl

☎ 06-22612832



Clëntenvertrouwenspersoon

Brigitte Engwegen is vertrouwenspersoon voor bewoners van De Donk.

Zij helpt u graag met problemen en bij klachten, maar zij geeft ook advies of helpt u bij vertrouwelijke kwesties. Aarzel niet en neem gerust contact met haar op.

U kunt Brigitte bereiken via:

☎ 06-53705322

✉ b.engwegen@surplus.nl

Redactie Journaal

Indien u tips heeft hoe de lay-out van het Journaal beter kan of andere op- of aanmerkingen, kunt u deze mailen naar Jenny Smits.

✉ jenny.smits@surplus.nl.

Contact

Voor algemene vragen:

☎ 076-208 28 00

✉ klantenservice@surplus.nl

Voor specifieke vragen over onze producten en diensten:

☎ 076-208 22 00

✉ info@surplus.nl

Kijk voor meer informatie op

www.surplus.nl

De Donk

Slotlaan 15, 4851 EA Ulvenhout

☎ 076-208 28 00

*Namens alle medewerkers en vrijwilligers van De Donk
wensen wij u een fijne Kerst en een gezond 2021!*

